

No. 4
Egon Christensen



Forældre: [nr. 8 Reinhardt Harry Godtfred Christian Nielsen](#) og [nr. 9 Helga Annette Christiane Christensen](#)

Børn: Inge Christensen, [nr. 2 Leif Christensen](#) og Steen Christensen

Navn : **Egon Christensen**
 Født : 5. marts 1924 i Romdrup, Nørre Tranders sogn, Fleskum Herred, [Ålborg Amt](#)
 Døbt : 2. maj 1924 i hjemmet og fremstillet i kirken den 22. juni 1924 i Romdrup
 Faddere : -
 Gift : 11. september 1945 med [Mary Kristensen \(nr.5\)](#)
 Stilling : Pedel
 Død : 23. oktober 1993 på Hobro Hospital, begravet i Onsild Kirke – ukendtes grav
 Dødsårsag : Blodpropper i lungerne.

Født i Romdrup, Ålborg Amt, hos sine bedsteforældre, hvor han boede, til han var færdig med skolen og blev konfirmeret den 3. april 1938. Han kom ud at tjene som karl på forskellige gårde i Romdrup, blandt andet Christianshøj og Sophienholm.

I 1941 kom han på et Kontrolhønseri i Skalborg, hvor han var i ca. 6 måneder, hvorefter han igen blev karl på en gård i Klarup (Naboby til Romdrup). Her var han indtil, han i 1942 begyndte hos et entreprenørfirma, der arbejdede på Ålborg flyvestation, for den tyske værnemagt, der havde besat landet fra 1940 – 1945.

Han blev "Herregårdsbums" i 1943 og endte på Svenstrup Vestergård, hvor han blev fæstet. Herefter var han på Trinderupgård (Spritfabrikkernes forsøgsgård ved Hobro) indtil 1945.

Det var her han traf sin kommende kone. De flyttede i 1945 sammen til Romdrup, hvor de boede hos hans bedsteforældre. Hun arbejdede ved dyrlægen, og han arbejdede på Christianshøj.

De blev gift i september 1945 og fik en datter (Inge) i marts 1946. De blev boende hos hans bedsteforældre indtil de senere i 1946 købte et husmandssted i [Rævebakkerne](#), Nørre Onsild ved Hobro. I januar 1948 fik de en søn (Leif), og senere dette år solgte de husmandsstedet og flyttede til Lindum Skov, Hvornum ved Hobro, hvor de havde købt et lille gult hus.

Han arbejdede henholdsvis i skoven og på savværket indtil 1950, hvor han fik arbejde i grusgraven i Sønder Onsild, som hans kones bror (Carlo) ejede.

I 1953 flyttede de til Sønder Onsild og kom til at bo i Forsamlingshuset, hvor de blev bestyrer og værtspar. I oktober 1953 fik de endnu en søn (Steen).

Egon fortsatte med at arbejde i grusgraven indtil 1963, hvor han blev pedel på Sønder Onsild Skole, hvor han var, indtil han blev førtidspensioneret i 1981.

Mary begyndte senere at arbejde som rengøringsassistent på Sønder Onsild Skole, hvilket hun også gjorde, indtil hun blev førtidspensioneret et par år senere.

I 1966 købte de af hans svigermor det hus, hvor hun boede på kvisten. Her boede de indtil 1990, hvor de købte et lille hus, der lå på hjørnet af Klejtrupvej og Viborg Landevej. Her boede de indtil hans død i 1993.

Kilde: Personlig overlevering

50 ÅR
— Egon Christensen, Sdr. Onsild Kirkeby, Hobro, fylder 50 år i morgen, tirsdag. Han er født i Romdrup, men kom som ung til Nr. Onsild, hvor han sammen med sin hustru købte en ejendom. Efter salget af denne var han i en årrække specialarbejder samtidig med, at han var en dygtig vært i forsamlingshuset. Tillige drev han i sin fritid noget gartneri. I 1963 blev han pedel ved Onsild skole, og samtidig købte han en villa. Han er et udpræget ordensmenneske med sans for pasning af haver, og han har med dygtighed passet skolen og haveanlægget ved den-

No. 4
Avisudklip og sang
i anledning af hans 60 års fødselsdag

60 ÅR

- Fhv. pedel *Egon Christensen*, Ulstrupvej 19, Sdr. Onsild Kirkeby, fylder mandag 60 år.

Han er født i Romdrup og overtog ved giftermålet en ejendom i Nr. Onsild. Den blev senere solgt, og Egon Christensen blev sammen med sin hustru værtspar i Sdr. Onsild forsamlingshus, samtidig med at han arbejdede hos en entreprenør og tillige drev gartneri.

I 1963 blev han ansat som pedel ved Onsild skole. Da helbredet svigtede, gik han på førtidspension i 1981. Han har bl.a. været formand for Onsild vandværk. Hans store interesse er haven.

Mell: Der er lys i lygten . . .

Far vil vi hylde, for tres år han bli'r,
kun korte glimt af minderne vi gi'r.
Som barn du sov hos din onkel så godt,
du voksed' op og blev så flot.
Det så mor jo straks og hun var vaks,
med lev' postej
hun lokked' dig.
Og med kærlighed I tog jer tern
med børn og børnebarn.

Vi ved jo alle, at spædbørn får pa',
du syntes, sodavand de skulle ha,
is og marcipan de sku' ha' meget snart,
det var den allerbedste start.
Der er lys i lygten - sang du tit,
da de var små.
Du ville gå
rundt og brumme på din symfoni,
til øjnene glæde i.

Nu må vi afsløre - far er en tyv,
mor er hans hjælper - det er ikke lyv!
Poser hun gemmer i tasken så net,
far napper stiklinger så let.
Men på WC klarer han sig selv
åh, gudskelov.
Det var ej sjov,
for han sad alene nok så kæk,
da ryggen fik et knæk.

Have og drivhus du klarer så flot,
det syn's vi andre også er så godt.
For vi må hente de planter, vi vil,
vi kan skam bare sige til.
Alt i træ, vi tror, du klare kan,
du saver her,
og drejer der.
Gamle ure gør du fint istand,
på alt du har forstand.

Vi spiller kort, og vi har det så skægt,
vi melder op, og det går ikke trægt.
Fars "febermeldinger" gi'r ofte bet',
mækker får skylå for det der'r sket.
Skråen tygges med en nægtig fart,
han mangler stik -
og sender blik.
Makkerpligten er - det siger far -
at du de syv stik ta'r.

Far har på mad rigtig fået forstand,
i kendte retter sætter han sin tand.
Men noget nyt ikke gerne han ta'r,
hans leveregel - den er klar:
"Det man godt kan li' er rigtig sundt,
se nu til mig
mad elsker jeg.
Hvis jeg ej ka' li', hvad bydes rundt,
så er det ikke sundt."

Kaffe så tidligt vi stiller på bord,
ellers han går, og får det hvor de bor.
Altid han hjælper, han er vores ven,
gerne vi hjælper ham igen.
For som arbejdsleder er han god,
han brokker sig,
- os rør det ej.
Ofte ses han vinde garn og snor,
og glad er lille mor.

Du syn's måske, vi er gået for vidt?
Husk - når du driller, får den ej for lidt.
For muntre minder vi takker dig, du,
lige fra hjertet kommer nu.
Du er verdens allerbedste far
og bedstefar,
du er så rar.
Med et leve og til lykke her
vi si'r, du er os kær.



Min elskede mand,
vor elskede far,
svigerfar og bedstefar

**EGON
CHRISTENSEN**
er pludselig gået bort,

Sdr. Onsild
d. 23. oktober 1993.

**Mary Christensen
børn, svigerbørn
og børnebørn.**

Bisættelsen har fundet
sted.

No. 4
Eftertavle efter forældre

Reinhardt Harry Godtfred Nielsen (8) - Helga Annette Christiane Christensen (9)
g.m. Christian Marinus Nielsen



Thomas Christensen
* 31-01-1976

Oldebørn
(Steen & Dina
Christensen's)

Oldebørn
(Steen & Helle
Christensen's)

Rasmus Christensen
* 03-12-1977

Chris Christensen
* 09-07-1992

Lisa Christensen
* 31-10-1979

Tipoldebørn
(Mette & Hans
Hansen's)

Mads Villum Hansen
* 16-01-2006

Tipoldebørn
(Rasmus & Nina
Christensen's)

Caroline Serup
Christensen
*07-04-2005
† -12-2005

Cathrine Serup
Christensen
* 30-05-2006

Frederikke Serup
Christensen
* 25-07-2007

Tipoldebørn
(Jørgen Knudsen &
Sanne Brøndsted's)

Mikkel Brøndsted
*17-09-2008

Alberte Brøndsted
* 14-02-2011

No. 4
Ålborg Amt

